

BẢN TIN MỤC VỤ

CỘNG ĐOÀN CÔNG GIÁO VIỆT NAM GIÁO XỨ THÁNH JUSTIN TỬ ĐẠO

7/1/2018

LỄ HIỂN LINH

Is 60:1-6; Eph 3:2-3A, 5-6; Mt 2:1-12



Ý NGHĨA CÁC BÀI ĐỌC CHÚA NHẬT

- **Bài Đọc 1** (Isaia 60:1-6): Ngôn sứ Isaia nhìn thấy trước một ngày mới và một thời đại mới cho thành phố Giêrusalem và dân Israel. Đó là một thị kiến vượt lên trên những gì dân nô lệ dám mơ tưởng: “các dân tộc” và “các vua” sẽ “tụ họp và đến với Giêrusalem... mang theo vàng và nhũ hương, và ca tụng Đức Chúa.” Ngôn sứ Isaia nói rằng mọi dân tộc sẽ thấy sự sáng đến trong thế gian.
- **Bài Đọc 2** (Êphêso 3:2-3A): T. Phaolô nói về mầu nhiệm Dân Ngoại sẽ là đồng thừa kế, là phần tử của cùng một thân thể, và là cộng sự viên trong lời hứa của Chúa Giêsu Kitô.
- **Phúc Âm** (Mátthêu 2:1-12): Trong câu chuyện các đạo sĩ đến viếng Hài Nhi Giêsu, Mátthêu muốn nói 3 điều: 1/ không ai có thể làm sai lệch chương trình của Thiên Chúa; 2/ việc sinh hạ Hài Nhi Giêsu là chu toàn lời tiên báo của ngôn sứ Mica vào khoảng 750 trước TC; 3/ Hài Nhi Giêsu là quà tặng của Thiên Chúa cho mọi dân tộc. Mỗi người chúng ta cũng có thể góp phần vào chương trình của Thiên Chúa nếu mở lòng đón nhận Chúa Giêsu và phúc âm của Người.



13350 Ashford Point Dr.
Houston, Texas 77082
ĐT: 281-556-5116
Fax: 281-556-6932

GIÁO SĨ

Lm. Paul Chovanec
Lm. Phêrô Nguyễn Hữu Thăng
Pt. Gary Boyd
Pt. Corney Llorens
Pt. Giuse Trần Văn Nhật

THÁNH LỄ TRONG TUẦN

Thứ Hai, Ba: 7g00 chiều – tiếng Anh
Thứ Tư, Năm, Sáu, Bảy:

9g00 sáng – tiếng Anh

Thứ Sáu: 6g30 chiều – tiếng Việt

Thứ Bảy: 5g30 chiều – tiếng Anh

Chúa Nhật: 8g & 10g – tiếng Anh

12g00 trưa – tiếng Việt

5g00 chiều – tiếng Tây Ban Nha

BÍ TÍCH HÒA GIẢI

Thứ Ba: 6g30-7g00 chiều

Thứ Bảy: 4g00-5g00 chiều

RỬA TỘI TRẺ EM

Chúa Nhật II tháng 7, 9, 11, 1

BÍ TÍCH HÔN PHỐI

Liên lạc giáo sĩ 6 tháng trước ngày cưới



BAN ĐIỀU HÀNH CỘNG ĐOÀN VIỆT NAM

Trưởng Ban: A. Nguyễn Văn Hùng
832-403-7871

Phó Ngoại Vụ:

C. Trinh-Vũ Kim Nga 713-972-4474

Phó Nội Vụ:

A. Nguyễn Cao Hoàng Tuyên
281-678-4581

Ban Phụng Vụ & TTV Thánh Thể

A. Nguyễn Sơn
832-878-9466

Ca Đoàn Phanxicô

A. Đinh Bình Định – 832-364-2825

Youth Choir

C. Nguyễn Thế Ly – 281-857-2825

Children Liturgy of the Word

A. Nguyễn Phi – 832-661-6919

TTV Đọc Sách & Nhóm Tôbia

Pt. Trần Văn Nhật – 713-870-8955

Ban Tiếp Tân Mục Vụ

C. Nguyễn Thị Mỹ – 832-276-1517

Rửa Tội Trẻ Em & Chuẩn Bị Hôn Nhân

Pt. Giuse Trần Văn Nhật
713-870-8955

Nhóm Giáo Lý Dự Tông

A. Thomas Ngô Tuyên – 281-435-1468

Hội Các Bà Mẹ Công Giáo

C. Phạm T. Thu Thủy – 281-608-1596

Đoàn Liên Minh Thánh Tâm

A. Nguyễn Văn Lập – 281-253-9761

Phong Trào Cursillo

A. Phan Văn Duyệt – 832-398-6640

Nhóm Đồng Hành

C. Phạm Tâm – 832-216-4530

Hội Legio Mariae

C. Thúy Nga – 469-765-6170

Ban Ấm Thực Gây Quỹ

C. Nguyễn T. Hồng – 832-865-4746

Trường Việt Ngữ

C. Võ Hương – 832-451-9955

Guong Thánh Nhân



THÁNH MARGUERITE Ở BOURGEOYS

Chúa đóng cánh cửa lớn và mở ra cánh cửa nhỏ,” đó là câu người ta thường an ủi chính mình hay người khác khi gặp những thất vọng. Điều này rất đúng với trường hợp của Thánh Marguerite.

Marguerite sinh ở Troyes, nước Pháp, nhưng tám mươi năm cuộc đời người sống ở Montréal, Canada. Thánh nữ là con thứ sáu trong gia đình mười hai người con. Cha mẹ của người thật đạo đức. Người mồ côi mẹ khi lên chín và Marguerite thay mẹ chăm sóc các em. Khi người hai mươi bảy tuổi thì cha của người từ trần. Bây giờ, mọi người trong gia đình đều đã lớn và Marguerite nghĩ rằng mình có ơn gọi đi tu. Nhưng việc xin gia nhập dòng Camêlô cũng như dòng Thánh Clara Hèn Mọn đều thất bại. Lúc ấy, Thống Đốc của Montréal đang thăm viếng nước Pháp nhằm tìm kiếm giáo chức cho Tân Thế Giới. Ông đã mời Marguerite đến Montreal để dạy học cũng như dạy giáo lý, và người đã nhận lời.

Marguerite chia tài sản cho các anh chị em trong gia đình. Họ không tin rằng người dám từ bỏ một quốc gia văn minh để đến một nơi hoang vu cách xa cả đại dương. Nhưng người đã thực hiện điều đó và đã cập bến Canada vào giữa tháng Mười Một. Marguerite bắt đầu xây cất một nguyện đường vào năm 1657 để vinh danh Đức Bà Hằng Cứu Giúp. Năm 1658, người mở trường học đầu tiên. Khi nhận ra nhu cầu giáo chức, người trở về Pháp năm 1670 và đem theo sáu người bạn khác đến Canada. Tất cả các phụ nữ can đảm này đã trở nên các nữ tu đầu tiên của Tu Hội Đức Bà.

Chị Marguerite và các nữ tu đã giúp đỡ dân chúng ở thuộc địa sống sót khi nạn đói xảy đến. Họ mở trường dạy nghề để chỉ cho các người trẻ biết xây cất nhà cửa và làm nông trại. Tu hội của Chị Marguerite cũng phát triển. Vào năm 1681 có mười tám nữ tu. Bảy người gốc Canada. Họ mở thêm các trung tâm truyền giáo và hai nữ tu dạy học cho người thổ dân da đỏ. Chính Chị Marguerite cũng đã nhận hai phụ nữ da đỏ đầu tiên gia nhập tu hội.

Vào năm 1693, Mẹ Marguerite trao tu hội lại cho người kế vị. Chị bề trên mới là Marie Barbier, người Canada đầu tiên gia nhập tu hội. Năm 1698, quy luật tu hội được Giáo Hội chấp thuận. Trong những năm cuối đời, Chị Marguerite dành để cầu nguyện và viết tự truyện. Vào ngày cuối năm 1699, một nữ tu trẻ tuổi đang hấp hối trên giường bệnh. Chị Marguerite xin Chúa để được chết thay cho nữ tu ấy. Đến sáng ngày 1 tháng Giêng 1700, nữ tu ấy được lành mạnh, nhưng Chị Marguerite lại lên cơn sốt. Chị chịu đau khổ trong mười hai ngày và từ trần ngày 12 tháng Giêng 1700. Chị được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II tuyên thánh ngày 2 tháng Tư 1982.

**Cần Xức Dầu Khẩn Cấp
Cha Thăng – 713-679-3163**

Lời Bàn

Thật dễ nản chí khi các kế hoạch mà chúng ta nghĩ rằng Chúa phải tán thành thì bị thất bại. Marguerite không được kêu gọi để trở nên một nữ tu dòng kín nhưng lại là một người sáng lập dòng và một nhà giáo dục. Nói cho cùng, Thiên Chúa không quên thánh nữ.

VẤN ĐỀ XIN LỄ

- Ý chỉ có thể là cầu cho linh hồn qua đời, hay xin bình an, xin khỏi bệnh hay tạ ơn, v.v.
- Theo quy tắc của Tổng Giáo Phận, linh mục không được bao gồm các ý chỉ trong một Thánh Lễ mà phải *dâng một lễ cho một ý chỉ*. Nhưng người xin có thể xin một lễ cho hai, ba linh hồn cũng được. Người xin cần nói rõ.
- Cũng theo Tổng Giáo Phận, tiền tạ lễ tương trưng là \$5 USD cho một ý chỉ.
- Linh mục nhận ý lễ là người có trách nhiệm về việc dâng lễ. Có thể chính cha dâng lễ hoặc gửi cho các linh mục khác để dâng lễ. Khi quý vị xin lễ với linh mục khác đến thăm cộng đoàn, vị ấy chịu trách nhiệm dâng lễ theo ý người xin.
- Nếu quý vị xin lễ qua văn phòng giáo xứ thì tránh xin lễ vào ngày Chúa Nhật vì Thánh Lễ Chúa Nhật của cộng đoàn không dành để cầu nguyện riêng cho bất cứ linh hồn nào, do đó, không chu toàn một ý lễ.
- Trong Lời Nguyện Giáo Dân có nhắc đến các linh hồn từ trần để tín hữu tham dự cầu nguyện cho họ. Lời cầu này *không chu toàn một ý lễ*. Cầu cho tín hữu ly trần là một bổn phận và cũng là một quyền lợi của người Công Giáo. Chúng ta có bổn phận cầu nguyện cho tín hữu đã ly trần. Và sau khi từ trần, chúng ta có quyền lợi là được những người còn sống cầu cho chúng ta.

Ý lễ trong bản tin của cộng đoàn

- Các ý lễ được đăng trong bản tin của cộng đoàn để thông báo cho giáo dân biết là trong tuần qua cha quản nhiệm đã nhận được các ý lễ này.
- Dù người xin lễ muốn xin 10 hay 100 lễ, chúng tôi cũng chỉ **đăng một lần** sau khi nhận được. Bởi vì, việc đăng trong bản tin chỉ có tính cách thông báo, chứ không chu toàn một ý lễ. Một lý do khác là vì bản tin chỉ có 4 trang. Nếu hàng tuần đều đăng đi đăng lại một ý lễ giống nhau thì bản tin sẽ không còn chỗ cho các thông tin khác.

Cầu cho người ngoài Kitô Giáo

- Khi nhận được ý lễ cầu cho người ngoài Kitô Giáo chúng tôi sẽ đăng ý lễ này trong bản tin. Nhưng chúng tôi *không đọc tên của họ trong Lời Nguyện Giáo Dân*, bởi vì, họ **không cùng một đức tin**, và một phần là vì *sự công bằng*. Khi còn sống họ không có bổn phận cầu cho người Công Giáo thì sau khi chết họ cũng không được hưởng quyền lợi là sự cầu nguyện của người Công Giáo.

Ý LỄ TRONG TUẦN

- Giuse Nguyễn Ngọc Am, Giuse Nguyễn Ngọc Thành, các linh hồn - Ngọc Tuệ xin
- Maria Võ Thị Hơ - Kim Hà xin
- Tạ ơn, bình an - Khoa Lan xin
- Bình an và tạ ơn - Trần Thị Mỹ Hằng xin
- Cầu cho thân nhân đau yếu
- Lh Đaminh



TINH THẦN QUẢN LÝ

Số tiền cần có hàng tuần để giáo xứ hoạt động là \$20,300.

- **Tiền thu được trong ngày 24/12: \$19,016**
- **Tiền thu được trong ngày 25/12: \$14,592**
- **Tiền tặng cho bảo trì cơ sở: \$28**
- **Tiền tặng cho ban xã hội: \$150**

Xem thêm chi tiết trong bản tin giáo xứ (Anh ngữ).

DSF 2017 (Quỹ Giáo Phận)

- Mục tiêu của giáo xứ là thu được \$124,780
- Số tiền đã đóng \$109,058
- Số tiền còn thiếu: \$15,722
- Số người đóng góp: 530



HỌP BAN ĐIỀU HÀNH

Để chuẩn bị cho các sinh hoạt trong năm mới, Ban Điều Hành kính mời các Trưởng của các Hội Đoàn, Thừa Tác Vụ đến tham dự phiên họp vào 7g tối thứ Hai, 8-1 trong hội trường.

CẦN THỪA TÁC VIÊN THÁNH THỂ

Cộng đoàn hiện cần thêm TTV Thánh Thể để phục vụ trong Thánh Lễ cũng như đem Mình Thánh cho bệnh nhân. Điều kiện tham dự theo TGP Galveston-Houston: **trên 18 tuổi & sống đạo tốt**. Xin liên lạc A. Sơn (832-878-9466), hoặc Ban Điều Hành.

TẶNG HOA TRANG HOÀNG CUNG THÁNH

Quý vị có thể tặng hoa trang hoàng cung thánh để tưởng nhớ người thân yêu, hay để kỷ niệm một sự kiện đáng nhớ. Phí tổn là \$75 cho một tuần và ý chỉ cũng như tên của quý vị sẽ được đăng trong bản tin giáo xứ. Xin liên lạc bà Karen Rachel ở số 281-556-5116.

KHI TRONG NHÀ THỜ

Để giúp mọi người lắng đọng tâm hồn và chuẩn bị tham dự Thánh Lễ, khi ở trong nhà thờ, xin quý giáo dân:

- vui lòng tắt điện thoại,
- không nói chuyện,
- không để con nhỏ ăn uống, đùa giỡn, chơi games



YOUTH CORNER

REFLECTING ON SUNDAY'S READINGS

by Phi Nguyen

King Herod and the Wise Men – A Christmas Challenge

The Christmas story is surely one of the greatest stories ever told. It chronicles a birth from which the world records time as before or after. Moreover, it is written in a way that has inflamed the romantic imagination for 2000 years. This hasn't always been for the good. Beyond spawning every kind of legend imaginable, the story of Christmas has, in the Christian imagination, too often taken on a centrality not accorded to it in the Gospels themselves. This is not surprising, given its richness.

Inside its great narrative there are multiple mini-narratives, each of which comes laden with its own archetypal symbols. One of these mini-narratives, rich in archetypal imagery, is the story King Herod and the wise men.

We see this in the Gospel of Matthew when he tells us how various people reacted to the announcement of Jesus' birth. Matthew sets up a powerful archetypal contrast, blessing and curse, between the reaction of the wise men, who bring their gifts and place them at the feet of the new king, and King Herod, who tries to kill him.

We are all familiar with this story since it has been much celebrated in song, icon, and legend. Jesus is born inside of a religious tradition, Judaism, and his birth is announced to that faith-community in a manner that befits religion, namely, by the angels, by supernatural revelation. But those outside of that faith-tradition need another way to get to know of his birth, and so his birth is announced to them through nature, astrology, through the stars. The wise men see a special star appear in the sky and begin to follow it, not knowing exactly to where or to what it will lead.

While following the star, they meet King Herod who, upon learning that a new king has supposedly been born, has his own evil interest in matter. He asks the wise men to find the child and bring him back information so that he, too, can go and worship the newborn. We know the rest of story:

The wise men follow the star, find the new king, and, upon seeing him, place their gifts at his feet. What happens to them afterwards? We have all kinds of apocryphal stories about their journey back home, but these, while interesting, are not helpful. We do not



know what happened to them afterwards and that is exactly the point. Their slipping away into anonymity is a crucial part of their gift. The idea is that they now disappear because they now are able to disappear. They have placed their gifts at the feet of the young king and can now leave everything safely in his hands. His star has eclipsed theirs. Far from fighting for their former place, they now happily cede it to him. Like old Simeon, they can happily exit the stage singing: now, Lord, you can dismiss your servants! We can die! We're in safe hands!

And Herod, how much to the contrary! The news that a new king has been born threatens him at his core since he is himself a king. The glory and light that will now shine upon the new king will no longer shine on him. So what is his reaction? Far from laying his resources at the feet of the new king, he sets out to kill him. Moreover, to ensure that his murderers find him, he kills all the male babies in the entire area. An entire book on anthropology might be written about this last line. Fish are not the only species that eats its young! But the real point is the contrast between the wise men and Herod: the former see new life as promise and they bless it; the latter sees new life as threat and he curses it.

This is a rich story with a powerful challenge: what is my own reaction to new life, especially to life that threatens me, that will take away some of my own popularity, sunshine, and adulation? Can I, like the wise men, lay my gifts at the feet of the young, and move towards anonymity and eventual death, content that the world is in good hands, even though those hands are not my hands? Or, like Herod, will I feel that life as a threat and try somehow to kill it, lest its star somehow diminish my own?

To bless another person is to give away some of one's own life so that the other might be more resourced for his or her journey. Good parents do that for their children. Good teachers do that for their students, good mentors do that for their protégés, good pastors do that for their parishioners, good politicians do that for their countries, and good elders do that for the young. They give away some of their own lives to resource the other. The wise men did that for Jesus.

How do we react when a young star's rising begins to eclipse our own light?

Ron Rolheiser